

הדמויות:

קריין, סבא רעמסס, סבתא קליאופטרה, אימא אומוריס,
אבא אוקפרה והנכדה נוביה.

קריין: סבא רעמסס וסבתא קליאופטרה שומרים הערב על נוביה. הם מדברים בזמן ארוחת הערב.

סבא רעמסס: איך היה היום בבית ספר? מה למדת?

נוביה: דיברנו על המבנה ההנדסי של הפירמידות, הן מורכבות מכמה צורות שונות.

סבתא קליאופטרה: אוי, אני זוכרת שגם אני למדתי את זה! קיבלתי 99 במבחן!
נוביה: אימאל'ה! סבתאל'ה! מה קורה פה? סבתא! יש פה צפרדעים שאוכלות את המרק שלנו!

סבתא קליאופטרה: אוי ואבוי, אולי זה שוב בגלל בני ישראל, כמו שקרה כשהמים הפכו לדם. השכנה אמרה לי שזה קרה כי פרעה לא נותן להם ללכת.

סבא רעמסס: לא נותן? מדינה חופשית! שילכו. נו נו, צפרדע. מה את רוצה ממני? נעים לך במרק שלי?

קריין: כעבור שבוע, כבר עברנו עוד כמה מכות מצרים – כינים, ערוב, דבר, שחין, ברד, ארבה... היה לא פשוט. בשביל הפוגה וקצת כסף כל המשפחה מחליטה לצאת יחד לטיול ופיקניק על שפת הנילוס.

נוביה: סבתא, אני כבר קצת עייפה. אולי נעצור ליד הנילוס לפיקניק קצר? סבתא קליאופטרה: איזה רעיון מעולה. הינה, כבר נפרוש את המחצלת.

אבא אוקפרה: אתם רואים אותי? אני לא רואה כלום! קליאופטרה? רעמסס? נוביה? אומוריס?

נוביה: אבא? אני שומעת אותך. איפה אתה? תושיט לי יד. אני מפחדת! בואו נלך הביתה.

אימא אומוריס: בואי, תחזיקי את היד שלי. נלך הביתה.



קריין: בני המשפחה מתחילים לחזור הביתה בזהירות ובעזרת חוש המישוש. בדרך הם רואים שלא כל מצרים בחושך. יש אזור, חבל גושן שבו גרים בני ישראל, שממנו יוצאות נקודות אור! המשפחה מחליטה להמשיך ללכת לשם ולחקור מה קורה.

נוביה: לפני רגע היה פה אור! עכשיו הגענו והכול שוב חשוך. כנראה זו עוד אחת מהמכות האלה.

סבא רעמסס: כן, כנראה. אני שמעתי שפרעה כבר מסכים שהם יעזבו את מצרים. בואו נשאל.

אימא אומוריס: הו! חזר האור. אני מקווה שייתנו להם ללכת...

קריין: כעבור כמה ימים, נשמעים רעשים חזקים באמצע הלילה. המולה. הנכדה מתעוררת בבהלה ורצה לסלון הבית, שם כבר ישובים סבא, סבתא, אימא ואבא.

אימא אומוריס: נראה לי שהגיע הרגע. תסתכלו מהחלון, אני רואה שיירה ענקית של אנשים, נשים וילדים הולכים יחד...

סבא רעמסס: הא, כן! כך זה נראה. הנה ההוא שאומרים שגדל אצל פרעה בבית והיום הוא המנהיג שלהם הולך שם לפניהם. נו, איך קוראים לו?

נוביה: המורה שלי אמרה שקוראים לו משה ושהוא גיבור ממש!

סבתא קליאופטרה: נכון, נו, הבן של יוכבד ועמרם. נפגשנו פעם במכולת.

קריין: וכך, לפני הרבה שנים, יצאו כל בני ישראל מארץ מצרים באמצע הלילה בהובלת משה, אהרון ומרים. המשפחה שצפתה בהם לא ידעה מה עוד יעברו בדרך. הם לא ידעו שפרעה יתחרט וישלח את הצבא בעקבותיהם והם יאלצו לחצות את ים סוף שנפתח לשניים, שהם ינדדו 40 שנה במדבר עד שיגיעו לארץ ישראל. אך הנה אנחנו כאן, בכיתה, אז כנראה הם הצליחו...

